

ESCAPE



PROGRAM: 5* FLODKRYSSNING PÅ RHEN OCH MOSEL

☞ 7 frukostar, 6 luncher och 7 middagar inkluderad

Dag 1

Sverige-Düsseldorf

Avresa från Sverige och incheckning på fartyget

☞ Middag

När flyget har landat åker vi transfer kajen där vårt hem den kommande veckan väntar. Vi checkar in och finner oss till rätta i de fina hytterna. En flaska mousserande vin står framme som ett trevligt välkomnande. Semestern har börjat och du kan njuta från första stund på detta vackra fartyg.

Innan vi avnjuter vår första måltid ombord bjuds vi på en välkomstdrink i fartygets inbjudande lounge.

På eftermiddagen seglar fartyget mot Koblenz. Vår upplevelse på floden har börjat och vi njuter av middag ombord på denna fantastiska segling.

Dag 2

Koblenz

Utflykt: Sektmuséet

☞ Frukost, lunch, middag

Vi anländer till Koblenz tidigt på morgonen och efter en god frukost har vi morgonen här till vårt förfogande.

Koblenz ligger där floderna Rhen och Mosel möts. Staden har en dramatisk historia som sträcker sig 2 000 år tillbaka i tiden. Det strategiska läget genererade stora tullintäkter och gjorde staden till ett viktigt handelscentrum. Koblenz bombades under andra världskriget och mer än 80 procent av den gamla stadsdelen låg i ruiner, men de gamla kyrkorna från medeltiden klarade sig undan stora skador och några av de viktigaste historiska byggnaderna har byggts upp igen. Den historiska stadsdelen med gator, gränder och minnesmärken från medeltiden ger en bra inblick i hur staden en gång måste ha sett ut.

En av stadens sevärdheter är **Deutsches Eck** (tyska hörnet), en vacker udde där floderna Mosel och Rhen möts. Här står en monumental 37 meter hög ryttarstaty av kejsar Wilhelm I, uppförd 1897.

Ta en promenad på egen hand, eller följ med på en guidad tur till **Sektmuséet** (utflyktspaket eller köps ombord). Här ser vi tillbaka på mer än 200 år av vinhos historia. För den som önskar kommer det givetvis att finnas möjlighet att smaka på de ädla dropparna.

Runt lunchtid seglar vi vidare mot Traben-Trarbach och njuter av livet i en solstol på soldäck medan omgivningen sakta glider förbi. Vi äter middag ombord på fartyget på kvällen.

Dag 3

Traben-Trarbach

Utflykter: Underjordisk vinprovning i Traben-Trarbach // Vintur med folkabussar i Bernkastel

☞ Frukost, lunch, middag

Vi vaknar upp dockade i **Traben-Trarbach** som är en liten charmig stad mitt i Moseldalen i Tyskland. Staden ligger på bägge sidor om floden och förbinds med en bro. Här ligger bland annat amfiteatern och branta vingårdar. Enligt många den vackraste platsen i hela Moseldalen!

Omkring 1900 var jugendstaden Traben-Trarbach **en av de viktigaste vinhandelsstäderna i Europa, tillsammans med Bordeaux.** Anledningen till denna exceptionella position var den höga efterfrågan på Rieslingviner. Inte mindre än 100 vinföretag etablerades för att producera och exportera traktens stolthet.

Centrum fylls av gamla vinkällare, varav några är flera våningar höga och över 100 meter långa. En guidad tur (utflyktspaket eller köps ombord) i de skumma underjordiska gångarna är en spännande upplevelse. Vi får höra hur vinodlingen går till och den gamla källartekniken som användes för att göra världens ädlaste vin, Riesling. Till sist provsmakar vi förstås de läskande vinerna.

I Traben-Trarbach finner vi bland annat byggnaden **Acher Hof**, en vitputsad stenbyggnad med korsvirkesfasad och sadeltak som är en del av ett gammalt gods med anor från 800-talet. På en av stadens kullar står ruinerna av **Grevenburg slott**, som byggdes på 1300-talet. Slottet stod emot många beläringar och strider tills det förstördes 1734. Ett annat fornminne är **Starkenburg slott**, medan grunden till **Mont Royal-fortet** är allt som återstår av den enorma struktur som byggdes av den franske kungen Ludvig XIV. Det mest imponerande medeltida monumentet är dock stadens vackert restaurerade stenvaktorn som en gång var en del av stadens försvarsmur byggd 1350. Tornet hyser ett klockspel av 28 bronsklockor som spelar vid olika tider på dygnet. Bernkastel är också födelseplatsen för Nikaus von Kues, en berömd tysk filosof och matematiker.

Vi lämnar Traben-Trarbach vid lunchtid och seglar vidare i några timmar innan vi anländer till **Bernkastel**. Vi är fortfarande i vackra Moseldalen och lilla Bernkastel är känd för att odla och skörda druvor som används för att göra **några av de finaste vinerna i Europa**. Staden har gjort om ett par järnvägsspår till cykelvägar, ett ypperligt tillfälle att **låna en av cyklarna på fartyget** och ta en tur på egen hand.

I Bernkastel kan du följa med på en charmig vintur (utflyktspaket eller köps ombord): Vi **färdas mellan vingårdarna i kärleksfullt restaurerade VW-bussar** medan vår kunnig chaufför delar med sig om kunskap och historier kring kulturlandskapet och vinsorterna.

På kvällen seglar vi vidare till Trier/Riol.

Dag 4

Trier

Utflykt: I romarnas fotspår

☪ Frukost, lunch, middag

Vi vaknar i **Trier** på morgonen och stannar här till eftermiddagen.

Dagen ägnas åt att uppleva denna vackra stad. **Trier är den äldsta staden i Tyskland**, belägen på Mosels västra strand. Staden har varit bebodd sedan romartiden, och några större ruiner står fortfarande kvar, inklusive den magnifika **Porta Nigra**. Med **flera UNESCO-världsarv** finns det mycket att uppleva för oss som besöker staden. Allt från romerska ruiner som det kejsrerliga tronrummet till **den äldsta gotiska kyrkan i Tyskland**. **Karl Marx** föddes här och huset där han växte upp är nu ett museum. Staden ligger med en härlig utsikt över floden och härifrån kommer också **några av landets bästa viner**. Det livliga universitetet ger denna ärevördiga gamla stad en ungdomlig, energisk atmosfär som fortsätter efter mörkrets inbrott.

Följ våra romerska guider när de tar oss genom staden till fots och med buss (utflyktspaket eller köps ombord). De berättar om basilikan och andra historiska byggnader. Låt också dessa gamla ögonvittnen berätta hur mycket av det romerska riket som fortfarande finns i vår vardag idag.

På eftermiddagen seglar fartyget vidare och vi kan njuta av den sköna känslan när ett majestätiskt fartyg glider fram över vattenspeglarna och landskapet passerar revy.

Dag 5

Cochem

Utflykt: Upplev Reichsburg-slottet

☪ Frukost, lunch, middag

Välkommen till sagostaden Cochem! Vi anländer på morgonen och lägger till vid frukosttid.

Cochem är fullt av spännande byggnader och staden ligger vackert vid Mosels strand. Det har varit bebott sedan den tidiga romartiden. Många anser att Cochem är **en av Tysklands vackraste städer**. Döm själv! Dalarna och kullarna som omger staden är hem för vackert belägna vingårdar, av vilka flera erbjuder provsmakningar och turer. I mitten av juni är det en vinfestival i staden med provningar av mer än 300 olika viner. **Slottet Reichsburg Cochem** byggdes på 1100-talet och tornar högt över staden omgiven av vinrankor.

Följer du med på vår guide utflykt (utflyktspaket eller köps ombord) så går turen med minibuss upp till Burgberg till majestätiska Reichsburg Cochem, som tornar upp sig över staden. Här kommer du att **välkomnas av slottsherren**. Han tar oss in i medeltidens spännande historia och Reichsburg, som byggdes på 1000-talet. På återresan promenerar vi genom staden längs Moselfloden tillbaka till fartyget.

Staden är också idealisk för cykling. **Cyklar kan lånas på fartyget** eller på någon av de många cykeluthyrningsställen som finns i staden.

På eftermiddagen seglar vi vidare och njuter av livet på soldäck och kanske blir det tid för ett dopp i bubbelpoolen på däck innan middagen serveras i fartygets restaurang.

Dag 6

Rüdesheim-Linz

Utflykt: Pilgrimsvandring

☪ Frukost, lunch, middag

Vi anländer till **den charmiga vinstaden Rüdesheim** tidigt på morgonen.

Här kan du följa med oss ??på en guidad vandring (utflyktspaket eller köps ombord). Vi går den tionde etappen av **Hildegard von Bingens pilgrimsfärd**. Den börjar vid Rhens strand i Rüdesheim och går **längs idylliska vingårdar till klostret**. På vägen besöker vi **pilgrimskyrkan**, där även abbedissans helgedom förvaras. Förfriskningar erbjuds i form av **örtlikör enligt ett gammalt recept**. Vid ankomsten till klostret belönas vi med ett sent **årgångsvin från klostrets egna vingårdar**. Efter en spännande vistelse på klostret går färden tillbaka till Rüdesheim.

Rekommendationer: rejäla skor, kläder som passar vädret, vatten och snacks för dina personliga behov.

Rüdesheim är en del av **Rhenklyftan**, som finns med på UNESCOs världsarvslista. Det har funnits vingårdar på de branta sluttningarna här sedan det första århundradet när romarna ockuperade platsen.

Inom stadens gränser finns flera antika slott, inklusive ruinerna av **Burg Ehrenfels** och 1100-talsfästningen **Boosenburg**, som ofta är värd för livekonserter. Stenborgen **Brömserburg** med anor från 900-talet är inhyser ett museum tillägnat vin.

Rüdesheims berömda huvudgata, **Drosselgasse**, går genom hjärtat av gamla stan, med mysiga vinhus och tavernor som pärlor på ett snöre. Nära torget ligger **den vackra St. Jakobskyrkan**, till stor del byggd i början av 1300-talet.

När vi lämnar Rüdesheim har vi en fantastisk segling från eftermiddagen till kvällen när vi anländer till Linz.

Dag 7

Linz-Bonn

Utflykter: En kulinarisk resa genom Linz // Beethovens Bonn

☪ Frukost, lunch, middag

Idag vaknar vi upp i **Linz vid Rhen**. Staden är känd för sina många färgglada hus i den historiska stadsdelen, som också har fått smeknamnet "**Den färgglada staden vid Rhen**". Andra sevärdheter inkluderar kyrkan St. Martin från början av 1300-talet. Man bör inte heller missa slottet.

I Linz kan du ta en promenad på egen hand när vi lägger till på morgonen, eller följa med på vår utflykt: **En kulinarisk resa genom Linz** (utflyktspaket eller köps ombord). Upplev de viktigaste sevärdheterna i staden på ett annat sätt, med korta mellanmål längs vägen. En stadsrundtur med en kulinarisk twist.

Linz ligger 30 kilometer från Bonn och mitt på dagen seglar vi vidare till Bonn, dit vi kommer fram ett par timmar senare.

Bonn kan upplevas på egen hand om du önskar med till exempel ett besök i **Beethovenhuset**. Museet är tillägnat den världsberömda klassiska musikkompositörens liv och verk; Ludwig van Beethoven. Ett viktigt

landmärke i staden är också den romersk-katolska katedralen känd som **Bonn Münster**. Runt torget kan du beundra de vackra rokokobyggnaderna och det gamla rådhuset. Stadens universitet är också hem för **Poppelsdorf-palatset**. Denna 1800-talsbyggnad inrymmer naturvetenskapliga artefakter och ligger nära stadens **botaniska trädgårdar**.

Eller så kan du följa med på vår **guidade vandringstur** (utflyktspaket eller köps ombord): En spännande promenad genom Bonns historiska gamla stadsdel, förbi ärkebiskopens tidigare furstepalats, nu Friedrich-Wilhelms universitet i Bonn. Se de magnifika gamla byggnaderna längs **Poppelsdorfer Allee, den vackraste gatan i Bonn**. Lär dig om de söta och världsberömda Bonns vingummibjörnar. Vi kommer till hjärtat av gamla stan vid **Markt**, ett av de vackraste torgen i gamla stan. Med utsikt över Bonns barocka rådhus får du höra historier från tiden då Bonn var **Västtysklands huvudstad**. Vår stadsguide berättar naturligtvis också om stadens mest kända son, **Ludwig van Beethoven**, och visar vägen till hans födelseplats.

Vi har hela kvällen i Bonn och fartyget lämnar kajen efter midnatt.

Det här är vår sista kväll ombord och vi är bjudna på den sista middagen i fartygets restaurang. Fartyget seglar vidare mot Düsseldorf på natten.

Dag 8

Düsseldorf

Utcheckning från fartyget och hemresa

 Frukost

Tidig morgon ankommer vi Düsseldorf där det är dags ta farväl av vår flodkryssning för denna gång. Vi äter frukost ombord och sedan tar vi gemensam transfer till flygplatsen och reser tillbaka hem med ett bagage fullt av intryck, nya vänner och kanske en och annan souvenir.