

ESCAPE



PROGRAM: FLODKRYSSNING PÅ SEINE HONFLEUR-PARIS

FLODKRYSSNING PÅ SEINE FRÅN NORMANDIE TILL PARIS

☞ 6 frukostar, 5 luncher och 6 middagar inkluderad

Dag 1

Välkommen till Frankrike

Incheckning på fartyget

☞ Middag

Vi börjar vår resa med att flyga från Sverige till Paris. Vi åker sedan privat transfer till **Honfleur ute vid Atlantkusten**, där vårt fartyg väntar på oss med en välkomstdrink, en vällagad middag med fransk touch och krispiga lakan i hytten. Resan har börjat!

Dag 2

Honfleur

Utflykter: Honfleur // Côte Fleurie med Trouville och Deauville

☞ Frukost, lunch, middag

PärLAN Honfleur var en viktig sjöfartsstad på 1500- och 1600-talen och är känd för sin pittoreska gamla hamn med sina traditionella byggnader. Platsen räknas som **impressionismens födelseort** och målarna **Claude Monet** och **Gustav Coubert** är blott

två av många konstnärer som suttit i hamnområdet och tolkat husfasaderna.

Efter frukost erbjuds en **guidad stadsvandring** genom de smala gatorna i den charmiga gamla stan (utflyktspaketet eller köps ombord). Höjdpunkter är den lilla hamnen, den gotiska träkyrkan Saint Catherine från 1400-talet, flera museum och **tidlösa caféer** där man gärna känner sig lite som en fransman när man slår sig ner och betraktar världen över en kopp kaffe eller ett glas vin.

På eftermiddagen står en **utflykt till Côte Fleurie (Blomsterkusten) och de fashionabla badorterna Trouville och Deauville** på programmet (utflyktspaketet eller köps ombord). Blomsterkusten sträcker sig från Honfleur till Deuville, och den ena stranden, klippan och kustorten är charmigare än den andra. Det är inte konstigt att detta lilla paradis har inspirerat så många konstnärssjälar genom tiderna! Vi stannar också till på ett destilleri där den lokala **"äppelkonjaken" Calvados** tillverkas. Vi rekommenderar en repris efter maten, perfekt för att smälta godsakerna.

Dag 3

Rouen

Utflykter: Rouen // Route des Abbeyes

☪ Frukost, lunch, middag

Vi glider vidare längs Seine och idag står **Rouen**, Normandies historiska huvudstad, på programmet. Rouen var **vikingarnas huvudstad i Normandie** på 800-talet, men är mest känd som staden där **Jeanne d'Arc** fängslades och brändes på bål 1431. Kända personligheter som Gustave Flaubert, Pierre Corneille, Claude Monet och William Erövraren har också satt sin prägel på stadens historia. Stadskärnan består av gotiska byggnader, korsvirkeshus och flera vackra kyrkor och kallas **"Staden med de 100 klocktornen"**. Vid ankomsten går vi på en stadsvandring (utflyktspaketet eller köps ombord) genom Rouens historiska stadsdel, där du får se den gotiska katedralen Notre-Dame-de-Rouen och Place du Vieux Marché, där Jeanne d'Arc led martyrdöden som nittonåring. I modern tid har staden även blivit känd för sin **gatukonst**.

Efter lunch kan du utforska områdets exceptionella religiösa arv närmare. Vi åker buss längs välkända **"Route des Abbeyes"** (utflyktspaketet eller köps ombord), som går genom ett område med rader av gamla kloster. Det fanns som mest över hundra klosterkyrkor i Normandie. I den lilla byn **Jumièges** besöker vi Saint Pierre-kyrkan från 800-talet, som med rätta anses vara ett av de finaste exemplen på normandisk arkitektur. Vi får även ett stopp vid **benediktinerklostret i Saint Wandrille**.

Väl ombord igen kryssar vi vidare medan middagen serveras och kvällsunderhållningen förbereds i loungen.

Dag 4

Mantes-la-Jolie - Giverny - Paris

Utflykt: Giverny och Monets trädgård

☪ Frukost, lunch, middag

Efter en smaklig frukost väntar flera upplevelser. På förmiddagen kan du följa med på en utflykt till **Monets hem och berömda trädgård i Giverny** (utflyktspaketet eller köps ombord), där han bodde från 1883 till sin död 1926. Monet är en av världens mest beundrade konstnärer. Hans magnifika målningar av näckrosor är kända och älskade världen över och nu får vi se dem med egna ögon. Trädgården blev hans musa och var efter konsten hans största passion. Monet tillbringade 43 år av sitt liv i sin trädgård i Giverny - en trädgård som skapades och planterades för att målas. Både trädgården och huset i Giverny finns bevarade för eftervärlden och man kan strosa runt i grönskan och ta en titt på hans boning och studio. **Monets speciella kärlek till färger slår oss**, med husets rosa fasad, kökets intensiva blå och vardagsrummets gula väggar och möbler. Här kommer du också att kunna se hans privata samling av japanska tryck.

Efter lunch ombord tar man lämpligen plats på soldäck med något svalkande för att se landskapet långsamt skifta från landsbygd till stad, när vi närmar oss **Ljusets stad. Paris!** Vårt fartyg seglar förbi det imponerande futuristiska affärsdistriktet La Defense, och i kvällningen lägger vi an i Paris som välkomnar oss med sina glittrande ljus. Vi kryssar längs Seine för att insupa staden om kvällen (om vattenståndet tillåter).

Dag 5

Paris

Utflykt: Stadstur i Paris

☞ Frukost, lunch, middag

Idag ska vi äntligen uppleva **Paris – en av världens vackraste städer**. Paris kallas både La Ville Lumière (Ljusets stad) och världens modehuvudstad. Här hittar du ikoniska landmärken, charmiga gatuserveringar, breda boulevarder och många fascinerande museer – inte minst konstmuseerna Louvren och Musée d'Orsay, som ligger i hjärtat av staden, på varsin sida om Seine.

Följ med på en **stadsrundtur** med buss (utflyktspaketet eller köps ombord) där du får se alla de mest emblematiske platserna: Bercy, Mitterrand National Library, La Bastille, Marais-distriktet och Quartier Latin, St. Germain, Louvre och dess pyramid, Palais Garnier, Place Vendôme, Place de la Concorde, Champs Elysées, Triumfbågen, Les Invalides, Trocadero och naturligtvis Eiffel-tornet.

På eftermiddagen navigerar vi vidare mot Melun.

Dag 6

Melun - Fontainebleau

Utflykt: Fontainebleau

☞ Frukost, lunch, middag

Idag kan du följa med på en utflykt (utflyktspaketet eller köps ombord) till **Fontainebleau, slottet som har hyst 34 kungar och två kejsare under en period av 800 år**. Palatset har **1500 rum** och är det bäst utrustade slottet i Frankrike. De fantastiska **trädgårdarna** förenar de engelska och franska trädgårdsstilarna. **Napoleon** använde slottet som bas för sitt styre, troligen för att ta avstånd från den gamla regimen med dess anknytning till Versailles. Slottet rymmer två skolor; Conservatoire Américain de Fontainebleau undervisar i musik, medan École des Beaux-Arts à Fontainebleau ursprungligen undervisade i arkitektur, måleri och skulptur. Efter hand har konstskolan koncentrerat sig på arkitektur. Från 1949 till 1966 var slottet **Natos högkvarter**, till följd av att Charles de Gaulle drog sig ur Frankrikes militära samarbete 1966 var Nato tvungen att lämna slottet. Slottet lades till på UNESCOs världsarvslista 1981.

Efter alla intryck slappnar vi av ombord under eftermiddagen medan vi kryssar vidare och förbereder oss inför **galamiddagen ombord**.

Dag 7

Farväl till flodkryssningen längs Seine

Utcheckning från fartyget och hemresa

☞ Frukost

Efter frukost checkar vi ut från fartyget och beger oss till Paris flygplats. Vi återvänder till Sverige igen med många fina minnen med oss i bagaget.