

ESCAPE



PROGRAM: KAJAK I KROATIENS ÖVÄRLD

☞ 7 frukostar, 4 luncher och 4 middagar inkluderad

Dag 1

Ankomst Dubrovnik och ön Lopud

☞ Middag

Ankomst till Dubrovnik flygplats och transfer till hamnen där vi tar färjan ut till den bilfria och charmerande ön Lopud. Här checkar vi in på vårt B&B och äter en gemensam välkomstmiddag på kvällen.

Dag 2

Paddling runt Lopud

☞ Frukost, lunch, middag


🕒 3 timmar

📍 7,5 km

Vi börjar morgonen med en ordentlig frukost där frukt och grönt kommer från den egna trädgården. Väl i kajakerna får vi en genomgång i teknik och vänjer oss med kajakerna i den lugna bukten innan vi paddlar vidare längs kustlinjen. Vi tar oss runt ön till sandstranden Sunj. Här stannar vi för lunch, bad och strandhäng. När vi känner oss nöjda tar vi oss tillbaka till Lopud till fots. Promenaden tar inte mer än cirka 20 minuter men ger oss fantastiska vyer och ett skönt tillfälle att få sträcka ut på benen efter morgonens paddling.

Dag 3

Paddling till Kolocep

 Frukost, lunch

 4 timmar

 16 km

Efter frukost promenerar vi tillbaka till stranden Sunj, där vi lämnade kajakerna under gårdagen. Vi ska ta oss till ön Kolocep, känd för sina dramatiska klippor. Här finns också två små fiskebyar och vi äter lunchen på en lokal restaurang. Vi får tid till att bada och upptäcka några av öns många grottor innan vi paddlar tillbaka hem igen. Middag på egen hand.

Dag 4


Vilodag

 Frukost

Idag kan man slappna av på stranden och för den som vill finns det fina promenader med fantastisk utsikt över Elafitiöarna. För den som vill lära sig mer om paddling brukar lokalguiden eller vår egna guide kunna bjuda på lite extra kajakträning. Ett utmärkt tillfälle att öva på i varmt vatten.

Dag 5

Paddling till Sipan

 Frukost, lunch, middag


 3-4 timmar

 14 km

Efter frukost packar vi ihop vårt bagage och checkar ut från vårt B&B. Väskorna skickas med båttransport och vi promenerar iväg till stranden Sunj där kajakerna väntar. Vi paddlar längs Lopuds inre kustlinje mot ön Sipan, även kallad den gyllene ön. Sipan är med sina cirka 500 invånare den största och mest befolkade av de Elafitiska öarna. Efter lunch lämnar vi kajakerna och åker buss fem kilometer till Sudjuradj där våra väskor väntar på oss. Den gamla fiskebyn Sudjuradj charmar sina besökare med traditionella kalkstenshus och slott från renässansen. Vi checkar in på vårt B&B för resten av veckan.

Dag 6

Paddling runt Sipan


 Frukost, middag

 10-14 km

Idag paddlar vi från Sipanska Luka, en charmig fiskeby på andra sidan ön. Ön har en fascinerande historia som inkluderar erövrare, aristokrater och pirater. Efteråt tar vi en svalkande dryck.

Dag 7

Paddling till Ruda Island och stadsvandring i Dubrovnik

 Frukost, lunch

 4 timmar

 16 km

Veckans sista paddling gör vi från Sudjuradj till ön Ruda. Här bjuds vi på vyer av fantastiska grottlandskap och medelhavsterräng. Vi stannar till för ett dopp och simmar in i Green Cave, den Gröna Grottan, med sin naturliga stenbåge. Vi besöker Stjepovic Skocibuha slottet och får lära oss om livet på ön under 1500-talet. Lunchen intar vi på en lokal gård där familjen gör sitt eget vin och olivolja. Självklart får vi smaka både på kroatiska specialiteter och på det hemmagjorda vinet.

Vi tar sedan färjan tillbaka till fastlandet. Vi gör en stadsvandring i Dubrovnik och får ta del av den gamla stadens fascinerande historia. Vår guide tar oss med till huvudgatan Stradun, Onofrios fontän, Sponza Palace, den vackra Dubrovnik katedralen, Rectors Palace och den gamla hamnen.

Dag 8

Farväl till Kajakresan i Kroatien

☕ Frukost

Vi säger hejdå till Dubrovnik och de Elafitiska öarna och åker till flygplatsen för hemresa.