

ESCAPE



PROGRAM: VANDRING I NORDMAKEDONIEN

🍴 7 frukostar, 6 luncher och 5 middagar inkluderad

Dag 1

Bitola

🍴 Lunch, middag

Vi flyger till Skopje och har sedan två timmar i buss till Bitola, landets näst största stad. Vi gör ett stopp halvvägs på vingården Lazar för att bekanta oss med landets viner. Väl framme i Bitola väntar middag.

Dag 2

Vandring i nationalparken Pelister

🍴 Frukost, lunch, middag


🕒 4 timmar (5 timmar med Cerven Steni)

📍 450 m upp


Efter frukost tar vi buss en halvtimme upp till nationalparken Pelister. Vi vandrar genom den vackra pinjeskogen upp till Jorgov Kamen med en strålande utsikt över området. De som vill förlänga upp till Cerven Steni, den röda stenen, med utsikt söderut. Bägge platserna är rika på minnen från världskrigen. Efter picknick fortsätter vi ner till parkens entré där bussen väntar. På kvällen väntar middag på Villa Dihovo där allt, och då menar vi verkligen allt, är lokalproducerat.

Dag 3

Vandring till Arumäniernas by

 Frukost, lunch

 4,5 timmar

 600 m upp

Efter frukosten tar vi buss till Malovista, den enda byn i nationalparken Pelister. Här bor folkgruppen Arumänierna som talar ett språk som påminner om rumänskan. Det är en erkänd minoritet som skall ha anor från romarna. Vi gör en fin vandring i området där vi har utsikt över landets näst största sjö Prespa och avslutar med en god lunch med specialiteter från trakten. Kvällen fri i Bitola där man gärna strövar på stadens långa boulevard.

Dag 4


Vandring vid Balkans vackraste sjö Ohrid

 Frukost, middag

Vi lämnar Bitola på förmiddagen och åker buss till Ohrid vid sjön med samma namn. Vi stannar till vid det etnografiska muséet i Podmocani för förfriskningar. Vi är framme i Ohrid vid lunchtid. På eftermiddagen gör vi sedan en stadsvandring och ser den kända kyrkan och utgrävningarna. Staden har varit en mötesplats mellan öst och väst sedan romartiden. Strandpromenaden lockar till stillsamt flanerande och kanske ett dopp!

Dag 5

Vandring i nationalparken Galicica

 Frukost, lunch, middag


 4 tim


 100m upp

På morgonen blir det först buss 20 minuter upp till bergsbyn Velestova. Därefter vandring över ängar och gles skog till byn Konjsko. Vi förfriskar oss vid Villa Minima. Under vandringen bjuds vi på en hänförande utsikt över Ohridsjön med de albanska bergen som en effektfull fond. Efter fyra timmars vandring är vi tillbaka i Velestova där bussen väntar. Middag i Ohrid på kvällen.

Dag 6

Alpin vandring i Galicica

 Frukost, lunch


 4 timmar

 200 m upp / 900 m ner

I dag tar vi bussen en timme upp i bergen som ligger mellan Ohridsjön och Prespa. Här gör vi en fin vandring över trädgränsen. Gissa om vi får fina vyer! Målet är byn Peshtani där bussen väntar. Vi åker sedan ner till det kända klostret St. Naum där after walk väntar på någon av de många serveringarna. Kanske också ett sista bad i Ohridsjön. Middag på egen hand i Ohrid.

Dag 7

Skopje

 Frukost, lunch, middag

Vi lämnar vårt hotell och åker buss två timmar till Nordmakedoniens huvudstad Skopje. Här äter vi först lunch i den gamla basaren. Sedan en sightseeing till fots genom Skopje som är fyllt av historiska minnesmärken och monument. Här samsas Moder Theresa med Alexander den stores far Filip den andre. Bägge födda i Nordmakedonien. På kvällen avskedsmiddag efter en händelserik vecka.

Dag 8

Farväl till vandringsresan i Nordmakedonien

☕ Frukost

Vi lämnar hotellet för att flyga hem till Sverige.